

**Sayın Ş. Serap Çatalpınar;**

25 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul Teknik Üniversiteler Birliği Derneği'nin genel kurul toplantısına dahil oldum. Genel kurul sürecinde ve sonrasında yaşananlar, benim de içinde bulunduğum görece yeni üyelere yönelik "zorla üye yapıldığına dair" mesnetsiz ithamlarla bu çirkin saldırının hâlâ devam ediyor olması, sürece bigâne kalmamı imkânsız hâle getirmiştir. Sizden ricam bu yazımı üyelere iletmeniz iletemeyecekseniz de bana bu imkanı sağlamanız. Öncelikle, bu kişiler, kürsüden bizlerin oy kullanmamamız gerektiğini ifade etmişlerdir. Bizden kasıt zannımca 4-5 Limak çalışanının da aralarında bulunduğu, yeni üye olan 32 İTÜ mezunudur. O gün de söz alarak kürsüde ifade ettiğim gibi, bu çok çirkin bir ithamdır. Eşiniz ile aynı yerde çalışıyor olmamız, bizi eşinizin dikte ile yönlendirebileceği onursuz kişiler hâline getirmez. Kendilerinde bu ahlâk olmayabilir, ama ben ömrümce hiçbir otorite ve çıkar uğruna adım atmadım, atmam da. Ve bu çizgimden asla taviz vermeyen biri olarak, bu ithamı bir hakaret sayarım. Söz konusu genel kurulda, benim öncelikli beklentim, kürsüde konuşanların mevcut yönetime ilişkin olumlu ya da olumsuz eleştirilerini dinleyerek bu doğrultuda sahip oldukları vizyonu değerlendirebilmek ve ona göre oyumu kullanmaktı. Ancak kürsüye çıkan beyefendilerde gördüğüm, başı sonu belli olan bir cümle dahi kuramadan tamamen kazanma hırsı ile manipülatif ve mesnetsiz saldırı hâliydi, gittikçe çirkinleşen bir tavırla izledikleri yol karşısında ise ben hicap duymaktayım. Hür irademle üye olduğum ve özgür bir şekilde oyumu kullandığım genel kurul ve sonrasındaki bu ithamlar, beyefendilerin demokratik kültürden ve o çok bahsettikleri Teknik Üniversite ruhundan nasiplenmediklerini göstermektedir.

Yaş ortalaması 65'i aşan bir genel kurulda 30 yaşlarında Teknik Üniversiteli bir genç görmeleri onlar için umut olmalıydı. Buna vesile olan her kimdiyse de onu karalamak yerine teşekkür edilmeliydi. Ben Nurcan Bey'in bizleri üye olma davetinde, gençleri derneğe kazandırma arzusundaki iyi niyetin şahidiyim, genel kurul sonrasında da kendileri ricada bulunmuş "Lütfen arkadaşlarınıza söyleyin, üye olsunlar, bu derneği siz yaşatacaksınız" demiştir. Ve genel kurul sonrasında da üye olmaları için yönlendirdiğim arkadaşlarım derneğe üye oldular. Hepsi genç mühendisler. Şu an Limak çalışanı bile değilim. Bir buçuk yılı aşkın bir süredir başka bir firmada çalışmaktayım. Lâkin hâlâ Teknik Üniversite mezunu bir mühendisim ve İTÜ Birlik üyesiyim. Ve bu baki kalacaktır. Beyefendilerin değiştiremeyeceği gerçek budur.

**Saygılarımla.**

**Barış Aygün**

**İnşaat Mühendisi**

Not: Ali Nihat Yazıcı ismindeki arkadaş, yazılarını İTÜ'lü mühendislerin okuduğunu unutmasın ve her ne kadar "ben aday değilim" dese de kimler adına hangi saikle yazdığını anlamadığımı zannetmesin. Ve bilsin ki bu hudutsuz ve haksız saldırganlık karşısında yasal haklarım saklıdır.